

Santiago de Compostela

Een aantal leden van de Wandelvereniging Limburg hebben voorgesteld, om in 2024 in samenspraak met de deelnemers, een wandeltocht te willen organiseren naar Santiago de Compostela.

Zij hebben een aantal zaken voor deze reis puntsgewijs op een rij gezet:

- Eind mei/begin juni 2024 vertrek vanuit Oporto in Portugal
- Vanuit Oporto lopen we de laatste 150 km naar Santiago de Compostela. Dit is ongeveer 15/20 km per dag. Hiervoor ontvang je een certificaat.
- Qua budget rekenen we ongeveer € 30,- per dag per persoon voor maaltijden en overnachtingen. Deze prijs is exclusief vliegticket.
- Vliegen kunnen we vanaf Maastricht, Eindhoven of Brussel.
- We willen graag **vóór 1 oktober 2023** weten hoeveel mensen er met ons mee willen lopen.
- Het is geen luxe reis, maar wel een mooie en gezellige reis.

Heb je tips, ideeën of vragen? Of je wil je je aanmelden, mail dan naar:

Patiwaelh@gmail.com of naar siskasriroekmiati@gmail.com

Met vriendelijke groet,

Harry Patiwael en Siska Sri Roekmiati